

Jeg som mange andre børn havde i mange år ledt efter et trygt sted, et sted hvor man kunne være sig selv uanset, hvor anderledes man så end er.

Jeg kom fra en skole, hvor jeg hverken havde plads eller lov til at være den jeg var, den jeg nu engang er. Det var et sted meget lig Pink Floyds "Another Brick in The Wall," alle skulle kunne det samme, alle skulle vide det samme og være gode til det hele.

Det var jeg ikke, jeg kunne umuligt være god til det hele, jeg gad ikke være som alle andre, jeg gad gerne tage mine egne beslutninger, være præcis den jeg var uhæmmet, men det kunne jeg ikke. Jeg havde det altid dårligt med at komme i skole og ville ofte blive hjemme i mine trygge rammer. Så mine forældre besluttede sig for at jeg skulle et andet sted hen, og der fandt de **Egense Friskole**.

De tog mig med hen for at besøge stedet og jeg var meget enig i at selve atmosfæren af stedet ville passe mig meget godt, så jeg blev i starten af 3. klasse flyttet derhen.

Og efter det ændrede mit liv sig helt fuldstændig.

Egense Friskole ændrede mit liv for det bedre, det var et sted hvor der var plads til alle, et sted man kunne være sig selv og ikke blive dømt. Både lærerne og lederen var utroligt forstående overfor de vanskeligheder jeg havde haft før i tiden og stadig sloges med. Jeg blev gladere for at gå i skole og generelt gladere i min hverdag. Jeg fik også tilknyttet en fantastisk støttekontakt som hjalp mig meget med skolen og de fag jeg havde svært ved. På **Egense Friskole** blev jeg virkelig forberedt til min fremtid og hvad der skulle komme efter. Mine sociale kompetencer blev styrket super meget og jeg skabte nogle gode venskaber i min tid derovre. Jeg kan nærmest ikke sætte ord på, hvor meget **Egense Friskole** har hjulpet mig både fagligt og socialt.

Jeg kom over mange af mine svagheder på **Egense Friskole**, og startede sågar på danseskolen der bliver holdt af engelsk læreren derfra da den startede op, hvilket var et stort skridt i mit liv da jeg længe har haft problematikker ift. angst.

Det er nu godt tre år siden jeg stoppede på **Egense Friskole**. Jeg vil ikke sige at jeg savner stedet, da det ville være løgn, hvis jeg sagde det, jeg vil dog sige at jeg nærmest, hver dag tænker smilende tilbage på min tid på skolen og alle de fantastiske minder jeg har skabt der. Deres fællesskab er noget helt for sig selv, hvor børn og unge i alle aldre mødes og kan have det sjovt sammen.

Jeg er så taknemmelig for min tid på den skole og vil altid sætte pris på alt de har gjort for mig. Og jeg kan kun håbe at jeg i fremtiden kan gengive bare en brøkdel af det de har givet mig af kompetencer til min fremtid.

Tusinde tak til **Egense Friskole** for alt i har gjort for mig, nogle af de bedste år i mit liv er blevet tilbragt på det sted.